

# NIEUWSBRIEF MISSIONAIR OVERLEG PARKSTAD



## Jaargang 2023, juni-juli 2023

### Inhoudsopgave

○ Het mag geen naam hebben en toch... Pinksteren	1
○ 15 <sup>de</sup> pelgrimage naar pater Karel-Munstergeleen op zaterdag 10 juni 2023	2
○ Kroedwusj-wandeling op zaterdag 12 augustus 2023	3
○ Open Dag Dobbeltuinen Heerlen	3
○ Siebold's Dreams in Museum De Schat van Simpelveld	4
○ Filmavond: De man uit Rome	4
○ Heerlen Mondiaal	5
○ De Drie Ringen	5
○ Heiligdomsvaart Aken	5
○ Agenda missionaire acties en collecterooster 2023	6
○ Vastenactie 2024: Klimaatverandering en voedselzekerheid	6
○ Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen	7
○ Colofon	9

## Het mag geen naam hebben en toch...

### Pinksteren

Voor christenen is Pinksteren het feest van de komst van de Heilige Geest, die naast God de Vader en Jezus tot de drie-ene God behoort. Het is in die christelijke termen de helper, die Jezus beloofd heeft en die ná zijn Hemelvaart zal komen.

En die komst van de Geest doet wel wat met de apostelen. Die zaten angstig voor de Joden bijeen, zo lezen we bij Johannes (20,19) in een zaal, met de luiken gesloten. En nu ineens durfden ze de angst te overwinnen en naar buiten te treden en iedereen te vertellen over datgene waar ze voor stonden, die boodschap van gerechtigheid en vrede die Jezus hun gegeven had. Ze raakten 'begeesterd', oftewel enthousiast, geestdriftig, uitgelaten.

We hoeven onze ideeën en gedachten niet allemaal helemaal zelf te ontwikkelen. Je mag je oor te luister leggen en ideeën van anderen overnemen. Maar het wordt natuurlijk pas helemaal iets van jezelf wanneer je er enthousiast over raakt, wanneer je erin gelooft en je er dan ook op die manier voor uit durft te komen. In die zin is Pinksteren een feest voor iedereen, een aanmoediging om op te durven komen voor jezelf en voor datgene waar jij voor staat. Voor datgene wat jouw identiteit is en dat er je mag zijn zoals je bent.

Maar Pinksteren is ook een feest van de communicatie. Want lezen we niet 'Hoe komt het dat ieder van ons hen hoort spreken in onze eigen moedertaal?' Blijkbaar slaagden de apostelen erin goed de



communiceren. Wanneer je kijkt naar de wonderen die Jezus doet in de evangeliën, dan is de kern daarvan dat de communicatie tussen mensen weer hersteld wordt.

En voor een goede communicatie is dialoog nodig. Dialoog is iets anders dan discussie. Bij een discussie probeer ik de ander te overtuigen van mijn gelijk en daarbij gebruik ik feiten, argumenten en meningen. Discussies gaan vaak moeilijk omdat feiten en meningen met elkaar verward worden. Bij dialoog daarentegen probeer ik mijn mening of gelijk te toetsen aan het gelijk en de mening van de ander door dat gelijk van de ander tot me toe te laten. Bij discussie is het dus: wat heb ik die ander te zeggen? Bij dialoog: wat heeft die ander mij te zeggen?

Dat heeft wel iets weg van de Afrikaanse Ubuntu-filosofie, samengevat in de zin 'ik ben omdat jij bent omdat wij zijn'. Desmond Tutu geeft als definitie: "Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt."

Pinksteren is voor mij het feest van vastberaden en zelfzeker opkomen voor jezelf en datgene waarvoor je staat, maar altijd bereid zijn om daarover in dialoog te gaan met anderen, wetende dat we allemaal onderdeel zijn van één groter geheel. Wanneer we dat in de praktijk zouden kunnen brengen, zal de wereld er heel anders uit gaan zien. Al realiseer ik me dat het een heel groot ideaal is. Maar idealen zijn als de Poolster aan de hemel voor de zeevaarders in vroegere tijden: nooit bereikbaar, maar ze kunnen wel de weg wijzen.

Guus Prevoo

## 15<sup>de</sup> pelgrimage naar pater Karel-Munstergeleen op zaterdag 10 juni 2023



Pelgrimeren heeft te maken met 'op weg naar': de ene keer kies je heel bewust een pad, de andere keer heb je geen grip op de weg die ingeslagen wordt. Hoe dan ook: het is zinvol om samen te pelgrimeren naar een bedevaartsoord.

De Sint-Josephparochie Heerlerbaan organiseert in samenwerking met het Missionair Overleg Parkstad deze pelgrimage. Pater Martin, passionist en pastor van de kapel is de celebrant. Iedereen is welkom om mee te pelgrimeren per fiets, auto of te voet.

We vertrekken **per fiets** om 9.00 uur vanaf de St.-Josephkerk Heerlerbaan direct naar Munstergeleen. Voor **de wandelaars**

vertrekken we om 10.00 uur vanaf de kerk in Puth naar Munstergeleen.

De H. Mis zal plaatsvinden in de kapel en begint om 11.00 uur. Op voorspraak van pater Karel bidden we speciaal voor vrede wereldwijd. U kunt een intentie opgeven voor de pelgrimsprijs van € 5,-. De meegebrachte intenties kunt u voor aanvang van de mis afgeven. Na afloop van de mis gebruiken we de zelf meegebrachte lunch op het terras achter de kapel, voor koffie/thee/ fris wordt gezorgd. Ook kunt u het museum en museumwinkel bezoeken. Het is mooi om dit samen te doen .

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat/parochiekantoor (045) 5413896. Geopend: dinsdag 9.30-12.00 uur, woensdag, donderdag en vrijdag 9.00-13.00 uur.



## Kroedwusj-wandeling op zaterdag 12 augustus 2023

De St-Josephparochie Heerlerbaan organiseert in samenwerking met IVN Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse kroedwusj-wandeling. Een wandeling om deze mooie traditie voort te zetten. De kroedwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onweer werende kruiden.

Het vertrek van de wandeling is om **10.30 uur** bij de St.-Josephkerk. Wij gaan onder leiding van en met uitleg van het IVN Heerlen op pad om deze kruiden te plukken en te binden. Bij het beeld van Maria in de Boskapel in Imstenrade wordt de kroedwusj gezegend. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers.



Een kroedwusj bestaat uit zeven kruiden, in de regel *twee graansoorten* (tarwe en rogge), *twee geneeskrachtige kruiden* (boerenwormkruid en duizendblad), *twee onweer werende kruiden* (alsem en koninginnekruid of alternatieven zoals bijvoet, wilgenroos of huislook) en *walnotenblad*, dat bestaat uit zeven blaadjes. Er zijn echter een heleboel regionale verschillen.

De kruiden worden bijeengebonden met een touw van 7 el, een oude lengtemaat (één el is 69,4 cm). Zowel het aantal van zeven kruiden, het walnotenblad met zeven blaadjes als de lengte van het touw verwijzen naar *volledigheid* (vergelijk ook

met de zeven sacramenten en de zeven werken van barmhartigheid).

Het verhaal gaat dat de zeven kruiden zijn aangetroffen in het graf van Maria. Daarom vindt de jaarlijkse kroedwusj-zegening plaats op of rondom 15 augustus, Maria Ter Hemelopneming. De kroedwusj wordt in huis of op zolder opgehangen en moet mogelijk onheil zoals blikseminslag, brand en ziekte afwenden.

## Open Dag Dobbeltuin Heerlen



Op **zondag 4 juni 2023** houdt de Dobbeltuin aan de Dobbelsteijnstraat te Heerlen Open Dag. Vanaf 11.00u tot 16.00u is iedereen welkom om kennis te maken met deze bijzondere tuin in Meezenbroek aan de Dobbelsteijnstraat in Heerlen.

De Dobbeltuin is een permacultuur-samentuin waarin diversiteit een grote rol speelt. Er zijn veel verschillende (inheemse) planten en daardoor ook veel verschillende vlinders, bijen, libellen en andere

beestjes. Permacultuur is een ontwerpmethodede die zich laat inspireren door natuurlijke ecosystemen. Het is ook wel een natuurtuin. De natuur is de inspiratiebron bij permacultuur. De Dobbeltuin is grotendeels uit gerecycled materiaal opgebouwd.

Tijdens de Open dag worden rondleidingen gegeven met als thema eetbare en geneeskrachtige wilde planten en permaculturaspecten in de tuin. Er zullen kinderactiviteiten plaatsvinden: Een speurtocht door de tuin en andere spelletjes én een workshop insectenhotel maken. De kinderactiviteiten zijn voor verschillende leeftijden geschikt. Verder zal Stadslandbouw Heerlen



aanwezig zijn. Zij hebben vorig jaar een nieuw terrein gekregen en zijn, net als de Dobbeltuyn, op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Er zijn heerlijke versnaperingen uit de rocket-oven en er is een boekenstand aanwezig met moestuin, voedselbos en permacultuur boeken.

Het voetgangerspad langs de Dobbeltuyn is beplant met een smulhaag van frambozen, bramen, Japanse wijnbessen, yambessen en nog meer. Wij nodigen iedereen uit om vanaf het voetpad daarvan te plukken.

## Siebold's Dreams in Museum De Schat van Sijmpelveld



Van 1 juni tot en met 1 oktober 2023 is in [Museum De Schat van Sijmpelveld](#) (Kloosterstraat 68 te Sijmpelveld) de [tentoonstelling Siebold's Dreams](#) te zien.

In de negentiende eeuw vertrok de Duitse arts Philipp Franz von Siebold in opdracht van Nederland naar het mysterieuze en onbekende Japan. Geestdriftig verzamelde hij daar alles wat hem van belang leek. Zijn verzamelingen zijn inmiddels wereldberoemd.

Museum de Schat van Sijmpelveld daagt u uit om zich deze zomer te verplaatsen in de dromenwereld van deze negentiende-eeuwse arts. Dat is precies wat de Russische kunstenaars Marta Volkova en Slava Shevelenko hebben gedaan. Zij verhuisden in 1991 van St. Petersburg naar Nederland en bouwden net als Siebold een nieuw leven op in een ander land. Ze stelden zich voor welke dromen Siebold allemaal zou hebben gehad en lieten deze dromen tot leven komen op grote wandtapijten. Schrijfster en columniste Marente de Moor schreef vervolgens bij elk tapijt een droomduiding. Deze literaire verdieplingslaag laat u als bezoeker nadenken over thema's als zelfopoffering, de inclusieve samenleving en onze omgang met 'de ander'. Naast de tentoonstelling in Museum de Schat van Sijmpelveld zijn er ook presentaties uit dezelfde serie in [Museum de Lakenhal Leiden](#) en [Japanmuseum SieboldHuis Leiden](#) van 1 juni t/m 24 september 2023.

Het [Museum De Schat van Sijmpelveld](#), waarvan ook de reguliere collectie de moeite waard is om te bekijken, is vanaf 1 juni 2023 geopend van dinsdags tot en met vrijdags van 11.00 uur tot 17.00 uur en zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

## Filmavond: De man uit Rome

In de kloostertuin van New Loreto, Kloosterstraat 68 te Sijmpelveld kun je **vrijdag 9 juni 2023 20.00 uur** genieten van de film 'De man uit Rome' met beelden uit Sijmpelveld! De sceptische onderzoekspriester Filippo (37) komt in opdracht van het Vaticaan naar een Limburgs grensdorp om een huilend Mariabeeld te onderzoeken. Vastbesloten om het beeld te ontmaskeren, stuit hij op de grimmige dorpsgemeenschap, die diep getraumatiseerd blijkt en zich vastklampt aan hun wonder. Aangetrokken en ontregeld door de zwijgende Tèrese (19) die de tranen ontdekte, raakt Filippo verwickeld in het verdriet van het dorp en in een serie schijnbaar wonderlijke gebeurtenissen die zijn zekerheden over zijn roeping als priester en als mens onderuithalen.

De zitplaatsen zijn beperkt, neem dus eventueel je eigen kleedje of zitje mee! Reserveer je ticket via [www.newloredo.com/nieuws/de-man-uit-rome](http://www.newloredo.com/nieuws/de-man-uit-rome).



## Heerlen Mondiaal

Heerlen Mondiaal (HM) bestaat uit diverse groepen die actief zijn op het gebied van mondiaal vormingswerk en ontwikkelingssamenwerking in Heerlen en omgeving.  
Website: [www.heerlenmondiaal.nl](http://www.heerlenmondiaal.nl).



In het Café Mondiaal op **donderdag 1 juni 2023** in D'r Klinge, Pancratiusplein 47 in Heerlen wordt aandacht besteed aan de schendingen van vrouwenrechten.

Tamila Rashidi vertelt over haar (persoonlijke) ervaringen met de onderdrukking en de achterstelling van vrouwen in haar geboorteland Afghanistan. Na de inleiding volgt een gesprek, waar ook de Afghaanse Metra Daliry aan deelneemt.

De avond begint om 19.30 uur.

## De Drie Ringen Zuid-Limburg



Op de laatste vrijdagmiddag van de maanden juli, augustus en september 2023 staat steeds een wandeling gepland.

Kijk voor meer informatie over deze wandelingen en het verdere programma van lezingen en bijeenkomsten, dat weer in oktober 2023 start, op de [webpagina van de Drie Ringen](#) Zuid-Limburg.

## Heiligdomsvaart Aken



Van **9 tot en met 19 juni 2023** wordt in Aken weer de Heiligdomsvaart gehouden. Een pelgrimage-gebruik dat sinds 1349 iedere zeven jaar plaats vindt in deze Duitse stad, ooit in de tijd van Karel de Grote het centrum van Europa. De heiligdomsvaart zou eigenlijk in 2021 gehouden worden, maar is dat jaar en vorig jaar wegens corona uitgesteld.

Het thema van deze Heiligdomsvaart is: 'Ontdek me'. Daarbij staat de vraag van Mt. 16,15 centraal: Wie zeggen jullie dat ik ben? Ben ik meer dan de likes op de sociale media? Hoe breng ik begrip op voor anderen?

Wat betekent het begrip naastenliefde voor mij?

Gedurende de tien dagen van de Heiligdomsvaart worden de vier relikwieën die in de Mariaschrijn in de Dom bewaard worden, getoond aan de pelgrims en andere bezoekers. Naast religieuze bijeenkomsten zijn er ook talrijke andere, culturele evenementen. Kijk voor het uitgebreide programma op de website van de [Heiligdomsvaart Aken](#) (in Duits en diverse andere talen, helaas geen Nederlands).





Een van de activiteiten zijn de Performances *Lebeskleider*, die van **zaterdag 10 juni tot en met zondag 18 juni 2023** iedere dag om 17.00 uur in de [Citykirche St. Nicolaus](#), An der Nikolauskirche 3, Aachen gehouden worden. De in de Dom getoonde relikwieën bestaan uit stoffen. Die stoffen transformeerden van een alledaags gebruiksvoorwerp tot een object met een verhaal. Kunnen stoffen en kleding uit 2023 ook nog zoiets bewerkstellingen? Aan deze Performances neemt Uwe Appold, de schilder van de Vastenactie-hongerdoek *Mens, waar ben je?* (2018-2019), deel.



Door de bisdommen Aken, Hasselt, Luik, Luxemburg en Roermond wordt er op **zaterdag 10 juni 2023** een [Euregionale pelgrimstocht](#) vanaf het Drielandenpunt in Vaals naar de zes kilometer verder gelegen Dom in Aken gehouden. Vertrek is om 8.00 uur bij het Drielandenpunt in Vaals. Pelgrims kunnen desgewenst om 9.45 uur bij de Jacobskerk in Aken aansluiten. Om 11.00 uur is er een mis in de open lucht op de Katschhof in Aken, waarin bisschop Franz-Josef Bode van Osnabrück, de vicevoorzitter Duitse Bisschoppenconferentie, voor zal gaan.

Na de viering kunnen de deelnemenden op eigen gelegenheid lunchen en de relikwieën in de Dom bekijken. Om 15.00 uur is er een Slotgebed met zegen in het klooster van de franciscanessen aan de Elisabethstraße.

Voor wie wil kan er daarna terug gewandeld worden naar het Drielandenpunt, maar men kan ook op eigen gelegenheid en/of met het openbaar vervoer terug naar Vaals gaan.

## Agenda missionaire acties en collecterooster 2023

Voor 2023 staan nog een aantal missionaire activiteiten en collectes op het door de bisschoppenconferentie vastgestelde [rooster](#).

26 en 27 augustus 2023	<a href="#">MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie)</a>
7 en 8 oktober 2023	<a href="#">Wereldmissiedag voor de kinderen</a>
21 en 22 oktober 2023	<a href="#">Missiezondag</a>
4 en 5 november 2023	<a href="#">Zondag voor de Oecumene</a>
18 en 19 november 2023	<a href="#">Nationale jongerencollecte</a>
3 tot 25 december 2023	<a href="#">Adventsactie</a>

## Vastenactie 2024: Klimaatverandering en voedselzekerheid

**VASTENACTIE**

In 2024 staat de Vastenactiecampagne in het teken van klimaatverandering en de impact die de aanhoudende droogte en armoede hebben voor mensen in de provincie

Masvingo, Zimbabwe. Vastenactie wil kwetsbare families in dat gebied ondersteunen door het aanleggen van waterbronnen, zodat de mensen betere oogsten krijgen. Daarnaast wil men de boeren aanleren hoe ze hun land effectiever kunnen bewerken en ze van de noodzakelijke materialen voorzien.

Wanneer de in het Missionair Overleg Parkstad samenwerkende parochies uit de dekenaten Heerlen en Kerkrade zouden besluiten om verder te gaan met ondersteunen van het agro-ecologisch project in het zuidoosten van Kenia, dan past dat natuurlijk mooi in het thema van de Vastenactie in 2024.



## Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen



- Op maandag 8 mei 2023 presenteerde John Veldman in het Dominicanerklooster in Huissen zijn boek **Bezielde Verband. De theologische lessen uit de Acht Mei Beweging**. Veldman beschrijft het ontstaan en de teloorgang van de Acht Mei Beweging, die gelovigen enige tijd een bezielde verband heeft geboden in een verkilde kerk. Uit zijn analyse blijkt dat de Acht Mei Beweging eerder aan haar einde kwam door interne meningsverschillen dan door de confrontatie met de bisschoppen. Op basis van zijn analyse reflecteert de auteur op de huidige situatie en het actuele filosofische debat over de morele ordening van de samenleving. Het boek is te bestellen bij

[Uitgeverij Van Warven](#).

- [De Wandelmaat](#) organiseert meerdaagse wandelingen rondom kloosters en pelgrimstochten van klooster naar klooster. Samen wandelen in de natuur, kennismaken met het kloosterleven, ruimte voor de stilte én voor ontmoeting, kleine groepen, betrokken gidsen, gesprek met een kloosterling en eenvoudige accommodatie: dat is kenmerkend voor het aanbod.



- Velen van ons zijn thuis en privé al heel duurzaam bezig. Maar hoe zit het op ons werk, op kantoor, in het parochiehuis? Download de [52 tips voor duurzaamheid op het werk](#).

Deze en andere tips om bewust en met respect om te gaan met voedsel, de omgeving en de natuur vind je op [52 Weken Duurzaam](#). Je kunt je desgewenst inschrijven om iedere week een nieuwe uitdaging om meer duurzaam te leven, te ontvangen.

- Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) houdt vrijdagmiddag 16 juni 2023 een inspiratiemiddag *Zorgen voor zuster Moeder Aarde, vrouwen verbinden zich met Laudato Si'*. De bijeenkomst wordt gehouden in het Franciscushuis bij klooster San Damiano in Den Bosch (op loopafstand van het station) en begint om 13.00 uur. Meer informatie en aanmelden via [deze website](#).



- Het grote [christelijke duurzaamheidsevenement GroenGelovig](#) wordt dit jaar gehouden op **zaterdag 21 oktober 2023** in Veenendaal en heeft als thema *'De roep om te luisteren'*. Rozemarijn van 't Einde, Evert-Jan Ouweneel, Paul Schenderling en Ruth Valerio zijn de eerste sprekers die bekend zijn. Tickets kosten € 45 (studenten € 15), maar tot 5 juni 2023 is een vroegboek-korting van kracht en kost een kaartje € 29,50.



- *Eindelijk vrij? Bijdrage aan bezinning op kerken en slavernij* is de titel van Oecumenische Bezinning #71, uitgegeven door de Raad van Kerken Nederland. Het slavernijverleden was lang een blinde vlek in het collectieve geheugen van de Nederlandse samenleving. Dat is geleidelijk aan het veranderen dankzij de emancipatie van nazaten van slaafgemaakten die er in ons land al jaren met nadruk aandacht voor vragen, historisch onderzoek en een stroom van publicaties in de media. ['Eindelijk vrij?'](#) is een handreiking voor bezinning en dialoog vol oproepen en vragen en kan gedownload worden. Een gedrukt exemplaar kan via de [webshop](#) van de Raad van Kerken besteld worden.



- De documentaire *The Letter* is een film met paus Franciscus over de gevolgen van de klimaatcrisis. In de film, verschenen op 4 oktober 2022, reizen mensen uit verschillende werelddelen als vertegenwoordiging namens de jeugd, de vluchtelingen, de inheemse volkeren en de wetenschap naar Rome om te spreken met paus Franciscus. Ze vertellen over de gevolgen van klimaatverandering voor hen zelf en hun thuisomgeving. De documentaire gaat over de crisis van de aarde en de impact ervan op mens en ecologie wereldwijd.

De docu was al via YouTube gratis te bekijken. Maar er kunnen nu ook kopieën gedownload worden met Nederlandstalig ondertiteling zodat de film ook vertoond kan worden zonder dat er een internetverbinding voorhanden is. Klik op de afbeelding om de film te downloaden.

Op de website [The Letter van de Laudato Si'](#) zijn tips, handleidingen en lesbladen beschikbaar om te gebruiken bij de vertoning van de docu en/of bij het voorbereiden daarvan.



- *Missionaire Agenda 2023-2*. Recent verscheen de tweede editie van de laatste jaargang van dit werkschrift voor missie, ontwikkeling en vredeswerk. In dit nummer onder andere aandacht voor Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar, (On)vrede: Wat nu? en De wonden van het slavernijverleden helen. Vanaf 2024 verschijnt de *Missionaire Agenda* alleen nog maar als digitale Nieuwsbrief, die acht keer per jaar verstuurd wordt. Abonneren kan via [communicatie@knr.nl](mailto:communicatie@knr.nl). Ook blijft de website [www.missionaire-agenda.nl](http://www.missionaire-agenda.nl) in de lucht, bij voorbeeld om liturgische suggesties te downloaden.



- *Publieksdag Space for Grace*. Enthousiaste katholieken die vernieuwing zoeken en verlangen naar meer levendigheid in hun kerk, van lokale gemeenschap, parochie en bisdom, tot congregatie en leefgemeenschap, kunnen terecht op de **Publieksdag van Space for Grace op vrijdagmiddag 9 juni 2023** in Montfoort. Meer informatie en aanmelden via [deze website](#).



- *'Luisterend op weg'*, een gezamenlijk initiatief van de Conferentie Nederlandse Religieuzen, het Netwerk Katholieke Vrouwen en het bisdom van 's-Hertogenbosch in het kader van de wereldwijde synode 2021 - 2024, heeft onlangs een Nieuwsbrief *'Er is geluisterd'* gepubliceerd. Klik op het logo links om de Nieuwsbrief te lezen.





### **Colofon**



De Nieuwsbrief is een tweemaandelijks digitale uitgave van het Missionair Overleg Parkstad, een overlegplatform van de missionaire werkgroepen die in de parochies van de dekenaten Heerlen en Kerkrade werkzaam zijn.

De Nieuwsbrief wordt gratis verspreid. Wie een exemplaar wil ontvangen, kan een e-mailtje sturen naar het redactieadres. Kijk ook regelmatig op [www.missionairoverleg-parkstad.nl/](http://www.missionairoverleg-parkstad.nl/), waar de laatste nieuwtjes staan.

Redactie: Guus Prevoo ([guus.prevoo@home.nl](mailto:guus.prevoo@home.nl), 06-27553005). Kopij voor het volgende nummer (augustus-september 2023) dient vóór **vrijdag 21 juli 2023** ingeleverd te worden.

